

**Fredag d. 25. juli kl. 19.00-20.30 markeres "Slaget ved Isted"
på Fortunfortet med kanoner og klingende spil.**

Kom og oplev historiens vingesus den 25. juli, - årsdagen for "Slaget ved Isted". I 1850, under Treårskrigen, fandt Danmarkshistoriens største slag sted ved byen Isted. 30.000 slesvig-holstenske og 37.000 danske soldater kæmpede indædt mod hinanden. Sejren gik til dansk side. I år markeres dagen her i Lyngby-Taarbæk kommune på Fortunfortet ved en militærkoncert ved 32. Bataillons Musikkorps. Programmet, som starter kl. 19.00, består af marcher, soldatersange, folkesange og anden musik der blev skrevet i tiden omkring krigen, heriblandt kan nævnes "Riberhus March", "Fredericia Sejrs Reveille" og "Det var på Isted Hede". Aktive Kanonerer sætter deres kanoner i stilling og laver en drabelig "slagscene", sammen med kommandoråb, geværild, signalhorn, kirkeklokker og militærtrommer. Arrangementet slutter af med en Tappenstreg i den tørre voldgrav og Retræte fra "Fortkronen". Der vil endvidere være en lille militærhistorisk udstilling i "fortgården".

32. Bataillons Musikkorps ledes af Jacob Juul Keller og består af tidligere musikere fra Den kongelige Livgardes Musikkorps og Tambourkorps, Søværnets Tambourkorps, Tivoligarden, Hjemmeværnets Musikkorps og Frederiksborg Drabantgarde.

Fortunfortet ligger lige op af Dyrehaven for enden af Fortunfortvej og i dagens anledning vil "Fortunfortets Venner" åbne fortet for publikum. Der er gratis adgang til arrangementet, der vil være en begrænset mængde stole til rådighed, men alle er velkomne til at tage tæpper og egne forfriskninger med. Der forefindes desværre ikke toiletter ved Fortunfortet. Da affyringen af salutkanonerne er meget støjende, anbefales det at lade hunden blive hjemme.



32. Bataillons Musikkorps ved Befæstningsdagen 2013, Fortunfortet